

En droppande kran

Jag kommer ut nu och erkänner, jag har slösat på både naturresurser och pengar, och bidragit till ett sämre klimat. Jag har medverkat till att Overshoot day, den dag då vi förbrukat årets resurser och börjar ta av planetens kapital, inträffade redan 19 augusti i år, tidigare än den någonsin gjort förr. Detta slöseri pågår varje dag och jag är så dödens less på det. Senast i raden är det för oss här hemma den otäta badkarsblandaren som i ett oräkneligt antal månader har droppat och spätt på spillet av liter, kilowattimmar och kronor. Varje dag har jag irriterat mig på det och nu droppar det inte längre, det rinner. Ibland händer det att vi till och med glömmet att skruva om termostaten till kallvatten så att det i stället fortsätter att rinna eluppvarmt vatten. Javisst, vi har bergvärme, men det hjälper föga eftersom den anläggningen är nästan 30 år gammal och mycket ineffektiv.

Vi är två vuxna med två småbarn i familjen och det är lätt att hamna i sin egen lilla bubbla för att få vardagen att gå ihop. Man lever vecka för vecka och studsar på sin höjd till lite när elräkningarna kommer och tänker att "nä, nu måste vi göra något åt det här". Men, det är ju så många olika saker att tänka på. Tvättmaskinen, som följde med huset när vi köpte det för nio år sedan, hur mycket drar den egentligen per tvätt? Den gamla spishällen, ugnen och fläkten, hur effektiva är de? Tur att vi bytte kyl och frys här om året ändå. Och så var det de där gamla fönstren från 1950-talet som släpper igenom galet mycket värme. Fast vi har ju inga friskluftsintag i vårt gamla hus med självdrag, hur blir det då med venti-



lationen om vi tätar eller byter ut fönstren? Hur var det nu, sänks energianvändningen eller inte med 5 procent för varje minskad inomhusgrad? För att inte tala om all mat vi köper, och blöjorna till lillan. Hjälp! Biogasbil har vi i alla fall, puh.

Eftersom både jag och min man jobbar med miljö- och klimatfrågor sitter vi inne med svaren på de flesta av de här frågorna och funderingarna, och ÄNDÅ slarvar vi titt som tätt. Det beror förstås på en massa olika vardagliga saker. Samma sak är det väl för grannen och de andra på gatan, och för de i samma by, och i staden en bit bort. Vi bidrar ju alla till det här oändliga slöseriet och vi behöver hjälp att göra något åt det. Som tur är finns massor med hjälp att få, det finns energi- och klimatrådgivare i hela landet, bara ett telefonsamtal eller en e-post bort. Och vänder någon sig till sin kommun får denne till och med energieffektiviseringsråd helt gratis. Många gånger är det de små sakerna som kan göra skillnad och det behöver ibland inte vara mer komplicerat än att byta till snålspolande munstycken, se över sina apparaters stand by

och radiatorernas termostater. Så, vad väntar vi på?

När jag skriver detta har inte valet varit än och vår beställda nya duschblandare har inte kommit, men när tidningen är i tryck hoppas jag att de politiker som satsar på effektivisering för klimat och miljö är vid makten. Själv lovar jag att då att den droppande kranen hemma är ett minne blott.

Ingela Brandén,
styrelseledamot
Energirådgivarna
www.energiradgivarna.com

Kom ihåg: Missa inte Energirådgivarnas konferens 27–28 november.